



In dit nummer:

- Meditatie C. van Drunen
- Van de coördinator

Verder het verslag van een

- .. bezoeker
- .. deelnemer
- .. tweetal vrijwilligers

Op zoek naar..?

“Spijs die nooit vergaat”

(Joh. 6 : 27a)

Wat kan een mens druk zijn. Zeker in de tijd waarin wij leven. Druk met de zorg voor ons dagelijkse bestaan. Zorgen voor elke dag, onze broodvraag. Ga maar eens in de rij staan in de winkel. Je hoort vaak de klacht bij de mensen: ‘dit of dat is toch niet meer normaal! Kijk, een paar boodschappen en zie eens wat het kost!’ Of sta eens bij de benzinepomp, je hoort dan hetzelfde: ‘de prijzen rijzen de pan uit!’ En ja, hoelang gaat dit duren?

Overall klinkt zo de roep om het bestaan in het dagelijkse leven. Kijk, in de tijd van de Bijbel hadden de mensen er veel voor over om Jezus te zoeken. Lees het maar eens rustig na in Johannes 6, maar waarom?

Wel, dat ging Jezus hun vertellen. Hij had namelijk een groot wonder gedaan! Welk wonder? Er was bijna geen eten en er waren heel veel mensen bij elkaar. Al die mensen heeft Hij genoeg te eten gegeven, ze hadden zelfs over! Hij was voor hen de oplossing voor hun broodvraag, Hij was de oplossing voor hun zorgen. Ja, Hem wilden ze wel Koning maken.

Maar, zegt Jezus, ‘jullie zoeken Mij omdat je van de broden hebt gegeten. Je bent blij met de gaven, maar met de Gever ervan hebben jullie niets! Waarom Ik in de wereld gekomen ben, daar heeft u geen oog voor en geen behoefte aan!’

Hoe kan dit dan toch? Zie, met onze val in het paradijs hebben we ons losgescheurd van God. We zijn geestelijk dood gevallen. We hebben geen oog, geen hart, geen gevoel meer voor de heerlijkheid van deze Zaligmaker.

Toch roept Jezus hen op om te geloven in de Spijs die blijft tot in het eeuwige leven! Hoe is dat dan mogelijk? Wel, Hij is Zelf het ware Brood dat uit de hemel is neergedaald. Straks herdenken we dat weer met Advent en Kerst. Dat is het grote wonder wat zo noodzakelijk is in harten van zondaren, door het wonder van de wedergeboorte.

Dan wordt er een honger en dorst geboren naar het ware Brood des levens, een honger en dorst die Hij Zelf zonder ons in ons werkt. Dan worden er ook geen kosten en moeite meer gespaard om het Koninkrijk van God te zoeken. Dan kom je erachter dat er het wonder van God nodig is, om Zijn Zoon, de Zaligmaker te mogen leren kennen.

Nee, die zoekers komen niet beschaamd uit. Daar zorgt God Zelf voor. De mensen zochten Jezus om de broodvraag, om de spijs die vergaat. Maar de grote vraag voor ons is: Zijn wij al zoekend gemaakt, door de Heilige Geest, naar het ware Brood des levens?



Hartelijke groet,
C. van Drunen.

"Van de coördinator"

'Weer een nieuwsbrief. Ja, u zult wel denken... er zit altijd wel iets bijgevoegd bij de kerkbode of het kerkblad. Er is altijd wel iets over dit of dat te melden. Maar, toch hopen we dat u deze nieuwsbrief -fysiek of digitaal- niet ongelezen of vluchtig bekeken terzijde schuift, want het gaat wel degelijk ergens over.

En dat kunnen we schrijven, omdat we het niet over onszelf of iets van onszelf hebben, maar omdat we het hebben over de voortgang van het Woord wat ook middels de evangelisatiepost in Emmen met de bijbehorende Kringloopwinkel en het Activiteitscentrum nog gezien en opgemerkt mag worden. Dát willen we u graag onder de aandacht brengen, want dat heeft blijvend aandacht nodig!

Aandacht van u, als lid van één van onze 12 gemeenten uit de classis Rijssen waartoe de evangelisatiepost Emmen behoort. Wat doet het goed dat Emmen al zo breed gedragen wordt in onze achterban. Da's zeker waar en wat zijn er ook al veel vrijwilligers betrokken bij het werk in de winkel, op de activiteiten en op de achtergrond waar ook heel wat werk verricht wordt in alle stilte. Maar toch is het goed om u, als gemeentelid, te informeren over het werk in Emmen.

Vandaar deze nieuwsbrief. En mocht u nog niet betrokken zijn bij de post op welke wijze dan ook, dan hopen we van harte u met deze nieuwsbrief toch wat nieuwsgierig gemaakt te hebben. Nieuwsgierig naar wat ú voor Emmen kunt betekenen.

In deze nieuwsbrief is informatie te vinden over hetgeen we zoal doen, misschien zit er wel iets bij waarvan u denkt 'daar zou ik ook best een steentje aan willen bijdragen, dat lijkt mij ook wel wat'. Wel, we praten u dus middels deze brief graag even bij over Emmen, maar we praten óók graag even met u verder over Emmen. Schroom dus niet, kom gerust een keer langs of neem contact met ons op. Op de website en op deze nieuwsbrief zijn de contactgegevens wel te vinden.

We hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen leest, dat er iets van blijft hangen en dat het uw aandacht krijgt en houdt. Niet om ons, maar omdat het Woord zijn voortgang moet hebben en de zaak van de Koning haast heeft. Allereerst in onze eigen harten en omgeving, maar ook in Emmen!



Ontvang allen een hartelijke groet!

Geert Baan

"Bezoeker aan het woord"

'Wat hebben jullie een prachtige winkel! Ik kom hier zo af en toe eens langs fietsen als ik in Emmen moet zijn, maar het is me eigenlijk nooit opgevallen dat jullie hier zitten. Ik ben echter dol op kringloopwinkels, maar eentje zoals deze, nou, dat heb ik nog nooit gezien! Het is hier zo netjes, de mensen zijn er ook zo vriendelijk. Ik ga hier zeker zo af en toe eens kijken, dit adresje vergeet ik niet zo gauw meer.'

Zo maar een reactie van een mevrouw die in de winkel rondloopt. Kijk, laat ze zo maar af en toe eens langskomen in de winkel. Van lieverlee komt er dan wel meer contact en kan er gewezen worden op het eigenlijke doel van de winkel, op de activiteiten die we organiseren en waarom we dit doen.

De winkel als middel! Zo zijn er al velen naar de activiteiten toe gekomen.



Dat vraagt terughoudendheid en geduld, dat is voor ons een leerschool. Verwonderend is het te zien dat er nu gedurende een week een kleine honderd mensen -middels alles wat georganiseerd en gedaan wordt- met de Boodschap in aanraking komen. Dan zien we dat het alles zijn voortgang mag hebben.

Op Zijn tijd en wijze.



"Deelnemer aan het woord"

Na de lunch, op een van de activiteiten, vragen we eens aan drie dames, die gezellig nog zitten na te keuvelen, hoe ze hier nu eigenlijk terecht zijn gekomen. Wat houdt hun hier?, ze zijn immers al een hele tijd van de partij op de haak- en breiclub.

Het drietal gaat er even voor zitten, al giebelend van de onderlinge pret komt er wat van de historie voor de dag. Het is goed te merken dat ze inmiddels vertrouwd met elkaar zijn, dat ze 't goed hebben met elkaar en veel ook met elkaar delen op allerlei terreinen. Bijzonder! Zeker als van alle drie geldt dat ze voordat ze bij Bij de Tijd kwamen elkaar niet kenden...

De één kreeg een flyer in de hand, meldde zich vervolgens aan. De ander, pas weduwe, werd geattendeerd op Bij de Tijd. Misschien kon ze daar wat gezelschap zoeken in haar eenzaamheid? De derde kwam via de winkel. En zo zijn ze inmiddels niet meer weg te slaan. De oudste van de drie zegt: "ik ben 83, nog nooit ergens lid van geweest maar hier ga ik echt niet weg hoor"

Maar wat is het dan toch wat ze bindt, wat ze zo enthousiast maakt? Een open sfeer, een basis van onderling vertrouwen, er kan gedeeld worden, er wordt gewoon geluisterd. Er wordt niet geoordeeld, ook in coronatijd niet. Eenieder kon gerust zijn in wat hij of zij zei. Enne, niet te vergeten de lunch! Altijd gratis eten en drinken, da's toch heel bijzonder?!

Nou, dat is het ook, fijn toch te horen dat het ook zo gewaardeerd wordt.

Maar toch, voor alles wat genoemd is, ja, daar komen ze eigenlijk toch niet voor. We willen ze graag wat van de Boodschap meegeven. Hoe valt dit dan? Eerlijk geven ze aan dat dit in het begin wel vreemd was, want ja, daar hadden ze toch nooit iets van of over gehoord. Maar nu is het gewoon een onderdeel van het geheel, het hoort er gewoon bij. Ze zouden het ook niet graag meer willen missen, zeggen ze eenparig.



Gekoppeld aan de actualiteit van de dag of het moment blijkt ook dat Gods Woord zo actueel is! Dat valt toch op en de vragen die ook zij hebben zijn toch ook wel vaak te beantwoorden, juist vanuit Gods Woord. Hoewel ze nog lang niet alles begrijpen, krijgen ze zo toch de Boodschap vanuit Gods Woord mee: zoek toch de Heere en leef!

Juist deze combi van gezelligheid, bezigheid, geborgenheid en een moment van overdenking maakt het dat ze er steeds weer naar uitzien om naar Bij de Tijd te gaan.



* We mochten ons ook verblijden. Er waren afgelopen jaar clubmiddagen met 12 kinderen! Vaak blijven ouders erbij tijdens de clubmiddag.

Je vraagt je soms af wie er beter luistert, de kinderen of hun ouders. Vaak ontstaan er mooie gesprekken. Het is ook dankbaar werk, als je ziet dat er een clubje ontstaat van vaste bezoekers. Ook is het werk dat je klein maakt, als je op jezelf ziet met alle gebrek. Daardoor is het ook werk dat je afhankelijk maakt van de Heere.

'Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden des zelfs bouwlieden daaraan.' (Psalm 127:1) Dan kunnen we het gebed niet missen. Ons persoonlijk gebed, de voorbede in de kerken, maar ook het gebed van de gemeente voor de kinderen in Emmen.

"Vrijwilliger aan het Woord"

Juni 2022, een oproepje in de Kerkbode: 'Vrijwilligers gezocht voor de Kinder-Bijbelclub in Emmen.

Je leest het... Het blijft haken, maar... wat een bezwaren! ('Dat kan ik niet', 'geen tijd', enz.) Een week later wordt dezelfde vraag persoonlijk aan je gesteld en dan gaan toch de bezwaren aan de kant. Dan mag je toch 'ja' zeggen op de vraag om een heel klein instrumentje te worden, om kinderen die nog nooit van de Heere gehoord hebben, de weg naar Hem te wijzen.

Gelukkig waren er meerdere aanmeldingen, zodat we het werk in Emmen samen op mochten pakken. Wat fijn, dat er ervaren mensen naast ons staan. Mensen die in Deventer en Apeldoorn ervaring op hebben gedaan in het kinderevangelisatiewerk, waren bereid het eerste jaar het voortouw te nemen. Ze hebben ons aan de hand genomen. We hebben de tijd gekregen om te leren wat het evangelisatiewerk inhoudt.

Soms ervaar je het als moeilijk, teleurstellend werk: Juist de eerste keer... géén kinderen! Dat roept vragen op. Dan lijkt het soms onmogelijk werk. Maar wat is het ook mooi werk!



“Vrijwilliger aan het Woord”

Een van onze vrijwilligers is deze middag in de winkel aan het werk. Op de vraag waarom hij hier nu eigenlijk is, wat hem hier nu brengt, antwoordt hij dat hij na z'n pensioen op zoek was naar een nuttige tijdsbesteding. En alsof het zo 'zijn moest' kwam de vraag op dat moment tot hem of hij niet wat wilde betekenen voor Bij de tijd Emmen.

Van het een kwam het ander en sindsdien is hij een van onze vele gewaardeerde vrijwilligers. Het bevalt prima, zeker het bezig zijn met spullen die nog weer gebruikt en verkocht kunnen worden met wat kleine reparaties en aanpassingen. Dat is meteen een stukje recycling! Tevens geniet hij van de fijne en ongedwongen sfeer die er in de winkel en onder de vrijwilligers heerst.

Ook de ritjes naar en van Emmen waardeert hij; zo spreek je elkaar nog eens en kunnen meteen contacten onderhouden en gelegd worden met andere vrijwilligers.

Meedenken wordt gewaardeerd, ook in het verbeteren van processen etc. Het op een constructieve manier gebruik maken van elkaars kwaliteiten is een opvallend feit in het vrijwilligerswerk voor Emmen, volgens onze vrijwilliger. Samen zo op de achtergrond een bijdrage leveren aan de doelstelling van onze kringloopwinkel met alles wat daarbij komt kijken, is mooi om te doen en geeft voldoening.

“U zoekt?”

Voor meer info of aanmelding als vrijwilliger kijk gerust op onze website www.bijdetijdemmen.nl en/of neem contact op met coordinator@bijdetijdemmen.nl

“Wij zoeken”

We zijn doorlopend op zoek naar mensen voor de winkel maar ook specifiek voor bijvoorbeeld het inzamelen en/of repareren van bijvoorbeeld fietsen



Heeft u spullen of kleding die u weg wilt doen?

We houden ons van harte aanbevolen!

Bij de Tijd, Hoofdstraat 88

7811 ES EMMEN 0591-653517

Coördinator: Geert Baan

coordinator@bijdetijdemmen.nl tel. 06 14 691 696



Opendag 2024

Evangelisatiepost Emmen

D.V. Zaterdag 9 maart 2024

Veel activiteiten met o.a. kraampjes, workshops, boeken, broodjes, etc. Kortom een mooie dag voor jong en oud!



Noteer in uw agenda !

D.V. Zaterdag 16 december 2023

Adventsconcert

Evangelisatiepost Emmen
met gemengd koor 'Cantica'
Aanvang 19:00 uur



Bij de Tijd

Kringloop en activiteiten

Hoofdstraat 88 Emmen

bijdetijdemmen.nl